

Goede Vrijdag 2023 – Keuzestress

Doe je mee aan dit spannende avontuur?

Vrijdag 7 april is het Goede Vrijdag. Voor alle tieners van 10 jaar en ouder organiseren we voor de achtste keer een Goede Vrijdag nachtwake. De bedoeling van de wake is dat je de hele nacht wakker blijft. Een hele uitdaging! Gelukkig hebben we weer een leuk, spannend, leerzaam en actief programma in elkaar gezet om jou de hele nacht wakker te houden.

Toen Jezus met dat loodzware kruis over zijn schouder naar de berg Golgotha strompelde om daar te worden gekruisigd, zal Hij zich zeker hebben afgevraagd waarom het zo moest aflopen. Had Hij nu wel de juiste keuzes in Zijn leven gemaakt? Was dit nu echt het plan wat God voor ogen had? Wat zou er gebeurd zijn als Hij andere keuzes had gemaakt? Had Hij het allemaal wel handig aangepakt?

Dit jaar staan alle activiteiten in het teken van deze keuzes; de keuzes die Jezus destijds maakte, de keuze die jij maakt, en de keuzes die jouw team gaat maken tijdens het Goede Vrijdag nachtprogramma.

Wat gaan we doen?

Om 19.00 uur vertrekken we met het verlichte kruis vanaf de parkeerplaats bij de Evangelische Gemeente De Brug in Nieuwkoop in processie naar de Hervormde Kerk in Nieuwkoop op het Reghthuysplein. Iedereen, jong en oud, is uitgenodigd om mee te lopen. Om 19.30 begint de oecumenische dienst in de Hervormde Kerk in Nieuwkoop. Naast alle ouders, opa's en oma's is iedereen hiervoor van harte uitgenodigd.

Om 20.30 nemen we afscheid van je ouders en gaan de Goede Vrijdag activiteiten beginnen. Onder leiding van een groepsleider, gaan wij je wakker houden met leuke spelletjes, ingewikkelde puzzels en hele spannende opdrachten rondom het leven van Jezus en de keuzes die Hij heeft gemaakt. Denk aan een escaperoom, levend mastermind, doolhof of line up.

Midden in de nacht wandelen we met het verlichte kruis naar de Petrus en Pauluskerk in Aarlanderveen. Uiteraard mag iedereen meelopen die dat leuk vindt. Na aankomst gaat het programma weer verder.

We sluiten af met een gezamenlijk ontbijt en om half 8 mogen je ouders je komen ophalen.

Beleef op Goede Vrijdag een spannend avontuur. Maarkan je de hele nacht wakker blijven?

Ben jij 10 jaar of ouder, geef je dan op vóór 24 maart! Natuurlijk mag je een vriend of vriendin meenemen. En ook als je niet gelovig bent, ben je van harte welkom.

Heb je vragen of wil je je opgegeven, mail dan naar heinw@hotmail.com of stuur een appje naar 06-55332320

Tot Goede Vrijdag.

Hein Wagenaar